



Gepensioneerde Personeelsleden van het Provinciaal Instituut PIVA

Verslag

Pigep doet een Buntwandeling in Hamme met vertrek aan de Mirabrug

Zoals ik reeds aankondigde op de bus dat het mooi weer zou zijn, geschiedde het. Het was een prachtige dag. De weerberichten kondigden allerlei onheil aan, ze mochten dan ook na de middagpicknick gedurende een half uurtje hun lusten botvieren.

Ondertussen hadden we al met een mooie zonneschijn een prachtige voormiddag door de bossen en de velden kunnen wandelen. Na de picknick nodigde de kerk van Tielrode uit om een boottochtje te wagen en de Durme over te steken. Dit ondanks de stormwind die even was opgestoken na onze picknick. " 't Is eigenlijk geen weer om te varen" zei de overzetter. Maar alles verliep prachtig en in café 'Het Veer' konden we genieten van een warm of koud drankje.

Vroeger woonde hier Cyriel Van Bogaert, 'den Toeter', die de veerdienst destijds verzorgde. Nu heeft hij hier een standbeeld. Met diens zoon Emiel zat ik nog samen in de klas van de lagere school.

De kapel van de Heilige Jozef met de '7 kapellekens' riep herinneringen op bij mij. Hier heb ik mijn jeugd doorgebracht. Wat verder zat ik enkele jaren in de kleuterschool op de bankjes. Natuurlijk moest ik van Dirk, Anita en Maggy poseren voor de gevel van het oude gemeentehuis waarin ik gedurende 15 jaar gewoond heb.

Daarna was het tijd om terug de overzet te nemen en de wandeling te vervolgen. Het was nog even spannend toen een hele waterplas de weg versperde en alles tot een moeras omvormde. Maar Haden, de hond van Dirk, rolde zich om en om van plezier. Tenslotte kwamen we terug aan het beginpunt, aan de Mirabrug, de oude brug over de Durme, bekend omwille van de film die hier gedraaid werd.

Met dank aan de deelnemers.

Jo De Smedt